



19 Απριλίου 2012

Ανοικτή επιστολή προς τους Υποψήφιους Βουλευτές των «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Ο δρόμος του «πολιτικού» είναι μοναχικός. Είναι μαραθώνιος και όχι αγώνας ταχύτητας. Η «αναγνώριση» προέρχεται από την προσπάθεια του ίδιου και μόνο αυτού. Η σεμνότητα και το ήθος επιβραβεύονται, αντίθετα η έπαρση και ο λαϊκισμός κάποια στιγμή τιμωρούνται. Ο πόλεμος όμως κερδίζεται με ομαδικότητα και η μάχη που

πρέπει να δώσετε απαιτεί υπεύθυνη στάση.

Ως υποψήφιοι Βουλευτές πρέπει να σηκώσετε το βάρος της εκπροσώπησης του Κινήματος που όμως θα έχει αντανάκλαση και σε προσωπικό επίπεδο. Ο ρόλος σας είναι δύσκολος, έχετε όμως στα χέρια σας ένα σημαντικό όπλο.

Οι «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ» δημιουργήθηκαν από την κοινωνία σε μία δύσκολη στιγμή για τη χώρα, τη στιγμή που το πολιτικό σύστημα αδυνατεί να αντιμετωπίσει με υπευθυνότητα τα οικονομικά, κοινωνικά και εθνικά προβλήματα.

Στο πρόσωπο του Πάνου Καμμένου, στη σθεναρή αντίσταση του να υποκύψει στη πίεση του πολιτικού συστήματος η «αναβράζουσα» κοινωνία βρήκε το πολιτικό της στίγμα.

Πολλοί συμπολίτες μας, έλεγαν και προέτρεπαν για λευκό, για αποχή, ως έκφραση απέχθειας για τους εκφραστές του σημερινού πολιτικού συστήματος, ελπίζοντας ότι έτσι θα γεννηθεί κάτι νέο, υγιές και πάνω από όλα με σεβασμό στον πολίτη που καθημερινά δίνει τον αγώνα για την επιβίωση του και της οικογένειάς του.

Αυτό τώρα αντικαταστάθηκε με ψήφο εμπιστοσύνης προς τους «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ». Αυτά που όλοι μας συζητούμε, εκφράζονται με τις πολιτικές θέσεις των «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» και γιαυτό γίνονται αποδεκτά από τους πολίτες.

Το κίνημα των «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» έχει δυναμική, έχει προοπτική, έχει προτάσεις.

Καλείστε να γίνετε κοινωνοί των προτάσεων αυτών.

Καλείστε να διασφαλίσετε την προοπτική του και να αυξήσετε τη δυναμική του.

Καλείστε να πείσετε τους συμπολίτες μας ότι η ψήφος διαμαρτυρίας που θέλουν να «ρίξουν» πρέπει να πάει στους «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ».

Καλείστε να πείσετε τους ψηφοφόρους των άλλων κομμάτων ότι η παραμονή τους εκεί ισοδυναμεί με δεκανίκι σε ένα πολιτικό σύστημα που καταρρέει. Με φιλί ζωής σε ηγεσίες ανακυκλωμένων ανδρείκελων.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Κωνσταντίνος Μιχαλίσης

Ένας από τους πολλούς ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ