

**Κύριε Γραμματέα, κυρίες και κύριοι,**

Η έναρξη των διαδικασιών του επικείμενου συνεδρίου με τις συνδιασκέψεις και τα θεματικά προσυνέδρια, είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αναβαθμιστούμε κομματικά, με κουράγιο, δύναμη και φρέσκες ιδέες. Να δώσουμε λόγο και φωνή «βροντερή» στα απλά στελέχη, στη συνδιαμόρφωση της αυτοδιοικητικής πολιτικής του κόμματος. Αντί να επιβληθούν επιλογές από το κέντρο προς την περιφέρεια, ας ακούσει το κόμμα τους αυτοδιοικητικούς, ας αφουγκραστεί την άποψη των νομαρχών, των νομαρχιακών συμβούλων, των δημάρχων, των δημοτικών συμβούλων, των ενεργών πολιτών, όλου αυτού του τεράστιου ανθρώπινου δυναμικού, που δημιουργεί στην περιφέρεια και αποτελεί μέρος της φωνής των τοπικών κοινωνιών.

Χρειάζεται επίσης, να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, να βγούμε μπροστά και έξω από συνήθειες και δεδομένα. Οφείλουμε όμως να είμαστε σταθεροί στις θέσεις μας και χρήσιμοι στην κριτική μας. Δεν έχει αξία το αράδιασμα των προβλημάτων χωρίς να συνοδεύονται από προτάσεις. Και αυτό θα μου επιτρέψετε να επιχειρήσω τώρα. Δεν διεκδικώ το αλάνθαστο, μπορεί και να είμαι 100% λάθος, να βλέπω τα πράγματα ονειροπόλα, ακούστε όμως.

Είναι αδιαμφισβήτητο από όλους μας ότι διανύουμε μια περίοδο μοναδική για τη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας, αλλά και τόσο ζωτική για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Κινούμαστε σε ένα δύσκολο οικονομικά περιβάλλον. Όλοι συζητούν και τονίζουν την ανάγκη για λιγότερο κράτος, περισσότερη αποκέντρωση, πιο λίγη γραφειοκρατία, πιο πολύ δημοκρατία, διαφάνεια και συμμετοχή του πολίτη. Είναι αδιανόητη όμως, οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον και την πορεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χωρίς ρεαλιστική αντιμετώπιση του παρόντος. Ένα παρόν που έχει καταγραφεί στο μυαλό μας για την μερική έως και ολική σε μερικές περιπτώσεις ανεπάρκεια των σημερινών υποδομών αλλά και την τραγική οικονομική κατάσταση.

Δεν θα επεκταθώ περισσότερο είναι γνωστά σε όλους,

Είναι επίσης κοινή πεποίθηση όλων ότι το διοικητικό σύστημα στην Ελλάδα δεν ικανοποιεί πλέον τις αναπτυξιακές και κοινωνικές προτεραιότητες της χώρας. Είναι παρωχημένο, δυσλειτουργικό, γραφειοκρατικό σύστημα που “εκτρέφει” προβλήματα στο εσωτερικό και δυσχεραίνει τη θέση της χώρας διεθνώς.

Όσα βήματα έγιναν στο παρελθόν για να αλλάξει η κατάσταση, έμειναν ημιτελή. Ο Καποδίστριας Ι συνιστούσε θεσμική αλλαγή για την εποχή εκείνη, αλλά δυστυχώς η ολοκλήρωσή του υποτάχθηκε στο πολιτικό κόστος. Έκτοτε, κάθε απόπειρα για μεταρρυθμίσεις έμεινε στη διατύπωση προθέσεων και σε έναν ατέρμονο διάλογο.

Την ίδια στιγμή άλλες ευρωπαϊκές χώρες αναδομούσαν το πολιτικό τους σύστημα, συγκροτούσαν ισχυρές τοπικές αρχές ή αναβάθμιζαν τις υπάρχουσες, ώστε να έχουν ρόλο στο νέο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

### **Κυρίες και κύριοι,**

Τις συνέπειες της άτολμης πολιτικής στην Ελλάδα τις βιώνουμε σήμερα. Η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις σε ότι αφορά τις αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης, τους πόρους της και, το κυριότερο, το βαθμό εξυπηρέτησης των πολιτών. Ταυτόχρονα, φιγουράρει στις πρώτες θέσεις της λίστας των χωρών με υψηλό βαθμό διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση, και με το μικρότερο αριθμό υπηρεσιών που παρέχονται από την αυτοδιοίκηση. Ταυτόχρονα, κατατάσσεται στην 25η θέση μεταξύ 27 χωρών ως προς το ποσοστό των δαπανών της αυτοδιοίκησης επί των συνολικών δημόσιων δαπανών του κάθε κράτους. Αυτή η εικόνα πρέπει να αλλάξει. Είναι επιτακτική η ανάγκη βαθιών αλλαγών στη δομή, τη διάρθρωση και τη λειτουργία του ελληνικού κράτους.

Αν θέλουμε να επιβιώσουμε ως χώρα, η αλλαγή πρέπει να αρχίσει από την περιφέρεια.

### **Κύριε Γραμματέα,**

Η πρόταση μας για τη νέα διοικητική οργάνωση της χώρας πρέπει πρώτα και κύρια να εξυπηρετεί τη στρατηγική μιας νέας οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης με προτεραιότητα στον πολίτη. Η αυτονομία της πολιτικής, η διαφάνεια, η εξυπηρέτηση του πολίτη, η τοπική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή, η υγεία, η κοινωνική πρόνοια είναι ενδεικτικά, κάποιοι τομείς που θα πρέπει να επηρεαστούν θετικά αλλά και καθοριστικά από ένα νέο σύστημα δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης.

Οι νέες αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης στους τομείς της τοπικής ανάπτυξης, της κοινωνικής πολιτικής, της απασχόλησης, του περιβάλλοντος, της ενέργειας, της χωροταξίας και της πολεοδομίας, της παιδείας, της πρωτοβάθμιας φροντίδας της υγείας, της δημόσιας υγιεινής, της πολιτικής προστασίας, της εξυπηρέτησης των πολιτών, προσδιορίζουν ακριβώς τη φυσιογνωμία, το χαρακτήρα και το ρόλο των νέων τοπικών αρχών, και οριοθετούν το εύρος και τα χαρακτηριστικά της αλλαγής που πρέπει να γίνει.

Ο νέος διοικητικός χάρτης της χώρας που προτείνεται από την Κυβέρνηση, παραπέμπει όντως σε μία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, η χώρα αυτή όμως θα πρέπει να μάθει να εμπιστεύεται και να δίνει εξουσίες, πόρους και αποκλειστικές αρμοδιότητες στις τοπικές αρχές.

Οι συνθήκες είναι ώριμες για μία μεγάλη ριζοσπαστική αλλαγή.

Αλλαγή που πρέπει να ξεκινήσει από τα θεμέλια και όχι από τα κεραμίδια! Όπως έχει πει κάποιος άλλος αυτοδιοικητικός παλαιότερα.

Αλλαγή, που θα συγκροτεί ένα ευέλικτο και επιτελικό κράτος που θα διαχειρίζεται τις απολύτως αναγκαίες εθνικές πολιτικές, (οριζόντιες παρεμβάσεις). Αλλά από την άλλη θα έχει μια ισχυρή αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση με κατοχυρωμένο ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη, το δημοκρατικό προγραμματισμό, τα περιφερειακά έργα και τις υποδομές.

Αλλαγή που θα κατοχυρώνει την οικονομική αυτοδυναμία της αυτοδιοίκησης με τη θέσπιση της “φορολογικής αποκέντρωσης”, χωρίς την επιβολή όμως νέων φόρων, καινοτομία **τολμήστε το**.

Αλλαγή με προτεραιότητα στις αρμοδιότητες, στους πόρους και στις εξουσίες της αυτοδιοίκησης κι όχι απλώς στις συνενώσεις και τον αριθμό των νέων δήμων. Οι νέοι δήμοι που θα προκύψουν από συνενώσεις στη χώρα πρέπει να έχουν πόρους, αποκλειστικές αρμοδιότητες και ρόλο στην τοπική ανάπτυξη, θα πρέπει να προκύψουν μετά την εφαρμογή αντικειμενικών αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών, δημογραφικών, ιστορικών, εθιμικών, γεωγραφικών κριτηρίων αλλά και κοινών στόχων και πορείας, στη λογική πάντα του εξορθολογισμού της διαχείρισης, της κατανομής και της εξοικονόμησης πόρων. **Απαιτείστε το**.

Υπάρχουν δομές που αν αξιοποιηθούν μπορούν να δώσουν προοπτική ανάπτυξης, προβολής, ακόμα και ενός σπιτιού, πόσο μάλλον μιας περιοχής, ενός χωριού ή ακόμα και ενός προϊόντος μας. **Σκεφτείτε το**.

### **Κύριε Γραμματέα,**

Θα πρέπει οι Δήμοι να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην ανόρθωση της τοπικής οικονομίας, παράγοντας πλούτο και θέσεις απασχόλησης. Οι νέοι μεγάλοι Δήμοι που θα δημιουργηθούν χρειάζονται στελέχη με επιστημονική επάρκεια, συνθετική ικανότητα και εμπειρία.

Η εποχή των δημάρχων και των νομαρχών που απλά ζητούσαν και ξόδευαν χρήματα πέραν στην ιστορία.

Ο ρόλος του δημάρχου και του αιρετού περιφερειάρχη της νέας εποχής θα είναι να παράγει πλούτο, εισόδημα και θέσεις εργασίας για τους πολίτες, αξιοποιώντας τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής τους. Θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες και τις μορφές συνεργασιών που θα αυτοδιαχειρίζονται κάποιον παραγωγικό τομέα.

Θα πρέπει να προκρίνουμε και να απαιτήσουμε λύσεις, από τους διεκδικητές των θέσεων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, που θα ενσωματώνουν και θα

εφαρμόζουν διαφανείς διαδικασίες, απλοποίηση του διοικητικού οργανογράμματος και των συναλλαγών με τους πολίτες, πρόσβαση των πολιτών για κατάθεση αιτημάτων και προτάσεων για την γειτονιά τους για τον τόπο τους, αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προς όφελος της κοινωνίας και της εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας, και άλλα.

### **Κύριε Γραμματέα,**

Ως προς την επιλογή των υποψηφίων, αφήστε τις τοπικές κοινωνίες να αποφασίσουν για τους υποψηφίους. Δώστε την ανανέωση που χρειάζεται στο στελεχιακό δυναμικό μας.

### **Κλείνοντας,**

Θέλω απλά να επισημάνω επιγραμματικά κάποια από τα προηγούμενα, ξεκινώντας από την ανακοίνωση του κόμματος για την σημερινή εκδήλωση,

Πρώτον, όντως η Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι ο πλησιέστερος προς τους πολίτες δημοκρατικός αντιπροσωπευτικός θεσμός, και πραγματικά καλείται να διαδραματίσει, ένα νέο και ουσιαστικό ρόλο, «ενταγμένο», στη νέα πραγματικότητα, μια πραγματικότητα που όσο πιο γρήγορα συνειδητοποιήσουμε τόσο καλλίτερα για την περιφέρεια τόσο καλλίτερα για την χώρα.

Δεύτερον, ενεργοποίηση των πολιτών και των τοπικών δυνάμεων, η έκφραση αλληλεγγύης της κοινωνίας στους αδύναμους συμπολίτες μας, πρέπει να γίνει πράξη και αυτή ξεκινά με προτάσεις και δεσμεύσεις από μέρους μας.

Τρίτον, οι νέοι δήμοι που θα δημιουργηθούν, για να είναι ισχυροί και αποτελεσματικοί, προϋποθέτουν **νέα δομή διοίκησης και αποκεντρωμένη, νέες λειτουργίες, με συγκροτημένο επιτελείο** για την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των καθημερινών αναγκών στις τοπικές κοινωνίες.

Και τέλος, το ερώτημα όπως φαίνεται δεν είναι μικροί ή μεγάλοι δήμοι, συνένωση ανά δύο ή ανά τρεις για να φτάσουμε στα πληθυσμιακά όρια, χωρίς βέβαια να απορρίπτω τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε ορισμένους δήμους.

Είναι κυρίως το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, οι αρμοδιότητες, οι πόροι, ποιες οι δυνατότητες παρέμβασης των πολιτών και ποία η σχέση με την κρατική εξουσία και εν τέλει, θέλουμε αυτοδιοίκηση ή απλά εκτελεστές των κεντρικών πολιτικών κατευθύνσεων;

Με ουσιαστική αποκέντρωση, με ανεξαρτησία πόρων, με ευέλικτη και λειτουργική διοίκηση, η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, καλείται να αποτελέσει τον κύριο πυλώνα μιας ευημερούσας πολιτείας, όπως κλίνει και η ανακοίνωση της εκδήλωσης.

Σας ευχαριστώ