



Τι να ψηφίσω στις Αυτοδιοικητικές εκλογές της 7^{ης} Νοεμβρίου ?

Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος.

Δυο πιστολέρο, πρώην συνεταιίροι, που η μοίρα θέλει να συνεργαστούν ξανά, όταν ένας ετοιμοθάνατος στρατιώτης (Πολιτικό Κόμμα) τους εκμυστηρεύεται ότι σε κάποιο νεκροταφείο υπάρχουν θαμμένα σακιά με «χρυσά νομίσματα» (τίτλοι – θέσεις – μικροί πρωθυπουργοί).

Όμως, το θησαυρό αναζητά και ένας τρίτος άντρας.

Η ιστορία διαδραματίζεται στα βάθη της άγριας δύσης, την εποχή που ο αμερικανικός εμφύλιος πόλεμος (Εθνικές εκλογές 2009 ; ανάδειξη προέδρου της ΝΔ ; βάλτε ότι θέλετε...), έχει ήδη κριθεί υπέρ των Βορείων.

Οι τρεις άνδρες προσπαθούν να φτάσουν στο θησαυρό, θαμμένο μαζί με έναν πεσόντα του πολέμου. Και ο καθένας από αυτούς θα χρησιμοποιήσει μεθόδους ανάλογους του χαρακτήρα του.

Ο Κακός (Υποψήφιος Περιφερειάρχης) θα «βασανίσει» και θα «σκοτώσει».

Ο Άσχημος (Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης) θα μεταχειριστεί την κουτοπονηριά και την «προδοσία».

Και ο Καλός (βάλτε όποιον θέλετε.....!!!) θα χρησιμοποιήσει το μυαλό του, το κυνικό του χιούμορ και την εκπληκτική του ικανότητα στο «περίστροφο».

Κι ενώ η ζυγαριά θα γέρνει άλλοτε προς τη μία κι άλλοτε προς την άλλη κατεύθυνση, εμείς γινόμαστε μάρτυρες μιας μοναδικής αναμέτρησης που θυμίζει στους συμπολίτες μας , την σύγχρονη Αυτοδιοικητική σκηνή και κατ' επέκταση το γενικότερο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας.

Μόνο που οι πιστολέρο ήταν τον προηγούμενο αιώνα και όχι στην Ελλάδα.

Εμείς, γιατί να ψηφίσουμε δεινόσαυρους της πολιτικής; Ειδικά σε μια περίοδο που το σύνολο των ψηφοφόρων σε δημοσκοπήσεις τους απορρίπτει ; γιατί να ψηφίσουμε ανθρώπους που όλοι μας στην καθημερινότητα μας εδώ και τέσσερα χρόνια τους απορρίπτουμε, επειδή δεν έκαναν σχεδόν τίποτα γι' αυτήν ; και έρχονται τώρα με τις ίδιες υποσχέσεις και ψευτοδilhήμματα να αρπάξουν ξανά την ψήφο μας; γιατί να ψηφίσουμε αντιδρώντας σε κυβερνητικές ενέργειες επίλυσης της χρεοκοπίας μας; όταν όλοι τους έχουν συμβάλλει σε αυτή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο (θυμηθείτε σχετικά δημοσιεύματα για τα χρήματα που δαπανούνται στο δημόσιο είτε είναι υπουργείο είτε είναι αυτοδιοικητική υπηρεσία)

Εν τέλει γιατί να ψηφίσουμε ανθρώπους που μας προσβάλλουν με τη συμπεριφορά τους; πετώντας προεκλογικά κομπλιμέντα και στη συνέχεια κλείνουν τα κινητά τους τηλέφωνα; εκτός και αν αρεσκόμαστε στο «δε βαριέσαι κάτι θα κάνουμε, κάποια λύση θα βρούμε» και τους ψηφίζουμε για να έχουμε να συζητάμε και να σχολιάζουμε τα επόμενα χρόνια, αδιαφορώντας αν θα μας στοιχήσει ο «κούκος αηδόνι».

Τι θα ψηφίσω στις εκλογές ; Υπάρχει παραβάν !!!

Κωνσταντίνος Μιχαλίσης